

Hieronder staat de tekst van het interview dat op 7 december 2007 verscheen in het dagblad *Dag*.

NICE TO ASK: Susan Knauf

Susan Knauf werkt als diertolk. Ze communiceert met dieren en hun baasjes en lost eventuele problemen tussen hen op. Maar hoe gaat dat precies in zijn werk? Susan doet een boekje open.

Wat doet een diertolk?

“Als diertolk communiceer ik met dieren. Ik stel vragen en kijk wat er op emotioneel en psychologisch vlak bij een dier speelt. Mensen komen bij mij omdat hun dier oud of ziek is, of omdat ze problemen met hun huisdier hebben – zoals een hond of kat die overal in huis plast. Ze komen vragen waarom het dier dat doet en wat het nodig heeft om dat gedrag te veranderen. Maar ik krijg ook mensen op consult die bijvoorbeeld met hun hond willen overleggen of die er een speelkameraadje bij wil. Of hun dier uit willen leggen dat ze op vakantie gaan. Tijdens een consult vertelt een dier mij wat er aan de hand is, en ik communiceer dat dan weer door aan het baasje. Ik geef daarbij tips en adviezen. Als die ter harte worden genomen kan het probleem in een dag opgelost zijn. Soms is er meer tijd nodig en is het een proces dat wat langer duurt.”

Hoe ziet zo'n consult eruit?

“Soms nemen mensen hun huisdier mee, maar meestal volstaat een foto. Ik concentreer me op het dier en maak contact: als een radio die je op het signaal van een zender afstemt. Als ik contact heb met het dier stel ik het eerst gerust en vraag ik of het met me wil praten. Het dier vertelt me over zichzelf in beelden, indrukken, gevoelens en gedachten. Pas als het dier op zijn gemak is stel ik het de vragen die het baasje heeft. Zo krijg ik antwoorden.”

Is de band tussen mens en dier belangrijk?

“Ja! Mensen kunnen veel van dieren leren: ze spiegelen namelijk menselijk gedrag. Huisdieren nemen gedrag over van hun baasjes: als jij bijvoorbeeld druk of onrustig bent, is je hond of kat dat ook. Dieren communiceren en spiegelen gedrag heel eerlijk, en pikken stemmingen en emoties van mensen feilloos op, net zoals kleine kinderen dat zonder woorden kunnen. Een kat kan bijvoorbeeld aanvoelen dat jij eigenlijk boos of verdrietig bent terwijl je dat zelf nog niet helemaal doorhebt. Mensen kunnen dus veel leren van interactie met dieren. Het leuke aan dieren is dat ze heel dichtbij mensen staan, en voor veel mensen is het makkelijker een dier in hun hart toe te laten dan een ander mens. Dieren weten ons te ontroeren. En zij hebben ons óók wat te vertellen: ze staan speels en onbekommerd in het leven. Ze zijn altijd zichzelf en kunnen heel grappig uit de hoek komen.”

Gaan we goed met dieren om?

“Mensen en dieren moeten elkaar leren begrijpen, zodat we beter met elkaar om kunnen gaan. Mensen zijn zich niet altijd bewust van de mogelijkheden waarop ze met hun huisdieren kunnen communiceren – maar dat is iets wat iedereen in principe kan leren. Als mensen een huisdier nemen, dan doen ze

dat met de beste intenties. Maar men heeft niet altijd oog voor wat het dier nodig heeft.”

Glamour's Hanneke Seesing ging op consult bij Susan. Lees het verhaal in het decembernummer. Voor meer informatie kijk op www.animos.nl



Interview: Bregtje Knaap.
Foto: Elmer van der Marel.